



Nyhedsbrevet Skov og Natur, nr. 5, 2010

Miljøministeren strammer kursen overfor løse hunde i naturen: Hundeejere kan se frem til politianmeldelser

De stresser, skræmmer og skambider dyrene og deres unger, de gør skovgæsterne bange - og koster i sidste ende skatteyderne dyrt. Vi taler om løse hunde i de skove, som Naturstyrelsen driver.

En rundspørge til Naturstyrelsens 19 lokalerheder rundt i landet viser, at problemet ikke er blevet mindre. Tværtimod. 13 ud af de 19 enheder siger faktisk, at problemet ligefrem er stigende.

I henhold til naturbeskyttelsesloven er det ellers ulovligt at lufte hunde uden snor i naturen – med mindre der er tale om særlige områder, ikke mindst de særlige hundeskove.

Problemet med løse hunde er størst i skove, der ligger tæt på byerne. Det gælder bl.a. i hovedstadsområdet, hvor en medarbejder på blot én dag måtte foretage hele seks politianmeldelser.

”Langt de fleste hundeejere opfører sig ansvarligt i naturen. Det er ofte de samme hundeejere, som gentagne gange ikke overholder reglerne. Desværre ser vi, at sidstnævnte skaber flere og flere problemer”, siger miljøminister Karen Ellemann.

Som en konsekvens af problemerne skærper Naturstyrelsen med øjeblikkelig varsel kursen overfor hundeejere, der lader hunden gå løs på områder, hvor det ikke er tilladt.

Hidtil har styrelsen, som er en del af Miljøministeriet, fulgt en strategi om at gå i dialog med hundelufferne. I nogle tilfælde har medarbejderne udstedt advarsler. Til gengæld er der kun sjældent - og typisk i forbindelse med gentagne overskridelser - indgivet anmeldelse til politiet. Dette bliver der nu strammet op på.

”Vi har været rimelig tilbageholdende med at foretage politianmeldelser. Det har vi kun gjort i mindre grad. Men nu strammer vi op. Fra nu af vil vi som udgangspunkt melde det til politiet, hver gang vi ser, at reglerne overtrædes. Kun i særlige tilfælde vil vi nøjes med at give en advarsel. Skov- og Naturstyrelsen har netop givet medarbejderne besked om den nye kurs”, siger miljøministeren.

Eskaleringen af problemerne sker, selv om Naturstyrelsen har lavet 165 hundeskove rundt om i landet. I disse skove, som ofte ligger tæt på de større byer, må hunde gerne luftes uden snor – hvis man vel at mærke har kontrol over hunden. Læs i øvrigt mere om hundeskovene i artiklen *”Naturstyrelsen: Brug dog vores hundeskove”* nedenfor.

”Vi havde forestillet os, at problemerne med løse hunde i de såkaldte normale skov- og naturområder ville blive mindre i takt med det stigende antal hundeskove. Men vi må altså konstatere, at dette rigtig mange steder ikke er tilfældet. Tværtimod bliver problemerne jo større og større. Det synes vi er meget ærgerligt”, siger Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen.

Direktøren peger på, at Naturstyrelsens i de seneste år har lavet en lang række kampagner for at komme problemerne til livs.

For eksempel har styrelsen lavet brochurer om emnet, indrykket annoncer i lokalaviserne og sat et yderligere antal skilte op. Samtidig er der utallige gange informeret om problemet på styrelsens hjemmeside, i nyhedsbreve og overfor medierne. Herudover har styrelsen lavet en kampagne i samarbejde med Dansk Kennelklub.

Problemet har også været oppe på en lang række møder i brugerrådene for Naturstyrelsens skove.

”Vi har i flere år prøvet at løse problemet ved hjælp af dialog og information. Desværre kan vi se, at det mange steder ikke har hjulpet en disse. Til gengæld har vi brugt en masse tid og resurser, som ellers kunne være brugt på at passe på naturen og skabe flere muligheder for oplevelser for befolkningen”, lyder det fra Hans Henrik Christensen.

Miljøminister Karen Ellemann understreger, at der også plads til hunde i de såkaldt normale skove, men at de dér SKAL være i snor.

”Statens skove og naturområder er til for at blive brugt, så befolkningen kan få frisk luft, motion og naturoplevelser. Der er og skal være plads til alle, uanset om man er fugleinteresseret, vil køre på mountainbike, ride på heste, eller er på søndagstur med familien. Også hunde er velkomne. Men for at det hele kan gå op i en højere enhed, er det nødvendigt, at reglerne følges. Så vi alle kan være her”, siger Karen Ellemann.

- [Mere info om færdsel med hunde i naturen, herunder i de særlige hundeskove, hvor hunde GODT må være uden snor](#)

Derfor er løse hunde i naturen et stort problem

Løse hunde i naturen er - som ofte oplyst - årsag til en række problemer. Det gælder f.eks. i foråret og den tidlige sommer, hvor der er dyre- og fugleunger overalt i skovene:

”Lad mig give et eksempel. Når et rådyr, der lige er blevet mor til et eller to lam, får øje på en løs hund bliver den ekstra bange og stresset. Det gælder uanset hundens størrelse. Dermed bruger den mindre tid på at passe ungerne, æde og hvile. Det kan i yderste konsekvens føre til





forladte unger, som så er nemme ofre for de løse hunde”, forklarer vildtkonsulent Jens Peter Bundgaard fra Naturstyrelsen.

De løse hunde er også farlige for fugle - bl.a. i skove, på heder og strandenge, tilføjer vildtkonsulenten:

”For de fugle, som har reder på jorden eller i krattet, kan et besøg af en løs hund også resultere i, at reden opgives. Det indebærer så, at fuglene skal starte på ny - eller helt opgive at få unger på vingerne dette år”.

Selv på indhegnede arealer, hvor Naturstyrelsen laver naturpleje med geder og får giver de løse hunde problemer. Eksempelvis har der været flere tilfælde, hvor lam er blevet skambidt, selv om de gik bag hegn.

At ejerne lader hundene gå løse er også et stort problem i forhold til øvrige gæster i skovene, som både bliver bange, frustrerede og vrede. Naturstyrelsen modtager da også mange klager i den forbindelse, påpeger Jens Peter Bundgaard fra Naturstyrelsen:

”Det kan både være børn, voksne, ældre og cyklister, der på den ene eller den anden vis er blevet forskrækkede over løse hunde på et sted, hvor de ikke havde forventet det. En hund, der kommer buldrende mod én, kan altså godt virke skræmmende, selvom ejeren oftest forsøger at overbevise om det modsatte. Vi kan godt forstå, at folk bliver både bange og vrede”.

- [Få info om færdsel med hund i naturen](#)

Naturstyrelsen: "Brug dog vores hundeskove"

De danske hunde har aldrig haft så mange muligheder for at komme ud og boltre sig i skoven uden snor som netop nu!



For netop med det formål - at give hundeejerne mulighed for rent faktisk at kunne lufte deres hunde uden snor - har Naturstyrelsen etableret en lang række hundeskove.

Til sammen har styrelsen lavet 165 hundeskove rundt om i landet – og flere er på vej.



Især i de seneste år er der rustet op med hensyn til at lave nye hundeskove. Alene i løbet af de seneste 12 måneder har styrelsen indviet syv nye af slagsen.

”I de kommende år vil vi lave flere hundeskove. Vi ved nemlig, at rigtig mange danskere sætter pris på at tage hunden med ud i det grønne og lade den løbe uden snor. Og det skal der også være plads til, så længe det altså foregår i de særlige hundeskove, hvor både hund og ejer kan få motion. Så tag dog og brug dem!”, siger Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen.

Filosofien bag hundeskovene er at isolere færdsel med løse hunde til nogle afgrænsede steder - samtidig med at hundeejernes ønske om ture uden snor imødekommes.

I hundeskove vil der ofte kun være et mindre antal dyr, da de har vænnet sig til de løse hunde. Hundeskovens placeringer er desuden besluttet ud fra princippet om, at de skal laves i skovområder, hvor der har færrest konsekvenser for vildtlevende dyr og planter. Dette er i overensstemmelse med det princip, der ligger til grund for forvaltningen af naturen, om *'beskyttelse OG benyttelse'*.

Hundeskovene er oftest indhegnede, hvilket betyder, at der er færre vilde dyr. De fleste hundeskove er i øvrigt placeret tæt på byerne.

- Find den nærmeste hundeskov på det nye udinaturen.dk
- [Få info om færdsel med hund - og find de forskellige hundeskove](#)
- [Besøg særlig hjemmeside om hundeskove](#)

Sådan er reglerne om færdsel med hund i naturen

Det fremgår af naturbeskyttelsesloven og hundeloven, at hunde skal være i snor, når man færdes i naturen.

I de særlige hundeskove, som Naturstyrelsen har lavet 165 af, må menneskets bedste ven imidlertid gerne færdes uden snor. Dog skal ejeren have styr på sin hund. Det vil sige, at han eller hun skal have kontakt med hunden - og kunne kalde den til sig.



Endvidere må hunde færdes løs på strande i perioden 1. oktober – 31. marts. Dette skal dog - som altid - ske på en sådan måde, at ejeren hele har kontrol over den. F.eks. skal ejeren til enhver tid kunne kalde hunden til sig.

OBS: På visse strande i Danmark er der dog - uanset om den er i snor eller ej - forbud mod færdsel med hunde på stranden, hvilket fremgår af den lokale skiltning.

- [Mere info om færdsel med hunde i naturen, herunder i de særlige hundeskove, hvor hunde GODT må være uden snor](#)